

Eindelijk weer in de bus

KBO Langenboom

Belangenvereniging van senioren



Eindelijk. Op 9 juni zijn we weer op reis gegaan met de KBO-leden uit Langenboom. In de Dominicanenstraat stopte om 08.30 uur de bus om ons een mooie dag te bezorgen. Er hadden zich 45 personen opgegeven en dus ging er een volle bus rijden.

Om 08.45 vertrok de bus na controle of iedereen er was, naar de eerste halteplaats. Via de A50 ging de route via de van Heemstraweg over de Prins Willem Alexanderbrug bij Tiel richting Kinderdijk. Aangekomen bij party-centrum De Klok konden wij genieten van een lekker bakje koffie met een gebakje. Deze locatie mag ik bij ieder aanbevelen. Netjes verzorgd en heel veel te zien aan oude spulletjes.

Daarna ging de reis verder naar Den Haag via verschillende autowegen, die ik hier niet zal vernoemen want dat zijn er veel te veel. Het was druk op die wegen met heel veel vrachtauto's. Maar goed dat onze chauffeur Hans de weg kende, ik zou er kunnen verdwalen. Maar op tijd kwamen wij aan in Scheveningen bij het Palace restaurant. Daar konden we genieten van een uitgebreide koffietafel.

Nadat onze buikjes lekker gevuld waren gingen we op pad met een gids uit Den Haag. Op aanwijzingen van de gids moest onze chauffeur Hans soms moeilijke passages door om bij de aparte bouwwerken te komen. Er is in Den Haag veel te zien wat je normaal niet weet. Van ambassades tot gerechtsgebouwen en van kazernes tot politiebureaus.

Het Vredespaleis is ook een prachtig gebouw en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al met al een mooie rit met een hele goede gids met veel achtergrond informatie.

Na deze rondrit werden we losgelaten op het strand van Scheveningen om even uit te waaien.

Om 15.30 uur begonnen we weer aan de terugreis naar Brabant. Via allerlei tunnels en soms in de file lieten we de randstad achter ons. Zelfs bij Den Bosch was het druk op de weg. Op de geplande tijd kwamen we aan bij Maxend in Nistelrode. Daar wachtte het personeel ons op als gasten. Met een van onze leden liep het niet zoals men mag verwachten maar alles is goed gekomen. Aan tafel konden we ons laven aan een eenvoudige lekkere maaltijd. Heerlijk was het.

Nadat alles betaald was gingen we op huis aan. Vlak voor Langenboom bedankte de voorzitter chauffeur Hans voor de goede zorgen. Applaus van de reisgenoten.

Namens bestuur KBO-Langenboom, Johan Bardeel

